

Op donderdag 22 maart 2012 lijkt het wel zomer, de zon straalt en de lucht is blauw. Binnen in de zaal van Peppelrode bij de poëzieworkshop is het daarom erg rustig. Maar de aanwezige dames zijn enthousiast voor een hele groep. Dichter en beeldend kunstenaar Arnoud Rigter (www.doorzin.nl) introduceert zijn poëzie met een 'Gij Zult...'gedicht, een vrij vers met rijm en contradictie. Zijn tweede gedicht, dit keer een 'kort gek gedicht' mag hij nog eens herhalen, en de tweede keer beweegt een van de dames met haar lippen de woorden van zijn gedicht mee. Over een sterk geheugen gesproken!

Om naar de creatie van een gedicht met de bewoners te komen gebruikt hij als voorbeeld twee regels uit een lied van Herman Pieter de Boer, waarbij zin A een blij gevoel uitlegt of beschrijft, en we van zin B ('drink met je billen bloot melk uit een kokosnoot') blij worden. Dan legt hij de dichtvorm voor de opdracht van deze middag uit, het *Rondeel*. Een versvorm waarin hele regels herhaald worden. Het gedicht bestaat uit 8 regels, waarbij regel 1,4 en 7 hetzelfde zijn, en ook 2 en 8 zijn hetzelfde, er wordt geen rijm gebruikt.

Omdat we doorgaan op een regel uit rap die de bewoners van Peppelrode met Macro gemaakt hebben tijdens de Rapworkshop in oktober, is het thema 'lucht' en 'geur'. Arnoud Rigter legt 5 vragen voor aan de deelnemers, waaronder 'waar doet geur u aan denken?' en 'waar is geur goed voor'. Zo ontstaat met graven in gedachten en wat aanwijzingen van de dichter 2 keer een heuse rondeel!

Misschien kunt ook u deze dichtvorm en deze vragen als inspiratie gebruiken om een gedicht te maken met als beginregel 'kruidig geurt de lucht..'. uw gedichten mag u al inleveren bij een activiteitenbegeleidster of bij Maaike Mul. Deze zullen gebruikt worden voor de poëzieroute op donderdag 14 juni in Peppelrode.

www.poeziepodium.nl

*Geur doet denken aan mijn jeugd
Een onbezorgde jeugd op boerenland en met mijn eerste koe
De aantrekkelijkheid voor de medemens
Geur doet denken aan mijn jeugd
Blauw, zuiver en onbetaalbaar
Donkere wolken die weer verdrijven
Geur doet denken aan mijn jeugd
Een onbezorgde jeugd op boerenland en met mijn eerste koe*

- Joke

*Geur doet mij denken aan bloemen
Dat het voorjaar brengt, een nieuw begin
deze geur belooft leven
Geur doet mij denken aan bloemen
Vrijheid, ruimte en licht
Lucht van mijn eerste kind
Geur doet mij denken aan bloemen
Dat het voorjaar brengt, een nieuw begin*

- Noélie